

In de rubriek Deeltijdboer laat Veeteelt melkveehouders aan het woord die naast het eigen melkveebedrijf een baan buiten de deur hebben.

Woonplaats: **Markelo**

Leeftijd: **48**

Aantal koeien: **81**



Willian Potman werkt op Koningsdag het klokje rond

Van koeien naar kelnerschort

tekst **Diane Versteeg**

Traditiegetrouw is Koningsdag de langste werkdag van het jaar voor Willian Potman uit Markelo. Naast zijn bedrijf met tachtig fleckviehkoeien werkt hij bij café en zalencentrum De Haverkamp in zijn dorp als kelner. 'Tien jaar geleden werkte mijn vrouw ook nog in het café. Op Koninginnedag hadden ze altijd wat extra handen nodig, zo ben ik het vak ingerold', vertelt Potman over de bijzondere combinatie van beroepen.

'Om vier uur 's middags begint de "Koningsdienst" en om vier uur 's nachts is het afgelopen. Op dat moment ga ik niet naar bed, maar direct de stal in, zodat ik de volgende ochtend kan uitslapen', vertelt de ondernemer. Potman haalt dan de attentiekoeien voor de robot en schuift het voer aan. De burens hebben daar geen last van, zegt hij.

Potman is graag boer, maar door zijn werk komt hij onder de mensen en daar zou hij niet zonder kunnen. 'Sinds 2007 werken we met een melkrobot en dat maakt het makkelijker om meer dingen naast de boerderij te doen. Alleen maar met de koeien bezig zijn, past niet bij mij. En fleckviehkoeien zijn gemakkelijke dieren: bij het afkalven hoef ik vrijwel nooit te helpen.' Dat scheelt, want Potman is een bezige bij. Naast het werk als kelner heeft hij ook nog een nulurencontract bij ABZ Diervoeding, waar hij op de bulkwagons rijdt. Verder regisseert hij

het jaarlijkse toneel van toneelvereniging Markelosebroek en acteert hij in het jaarlijkse openluchtspel in openluchttheater 'De Kösterskoele' in Markelo.

'Als mensen op een feestje zijn, zijn ze vrijwel altijd goedgehumtst', zegt Potman over wat het werk als kelner zo leuk maakt. 'En ik zie hier veel mensen; van jong tot oud komen ze in De Haverkamp voor feesten en partijen. Als ik met de kinderen het dorp in ga, zeggen ze altijd dat ik iedereen onderweg ken', lacht hij. 'Een praatje maken, daar houd ik van. Dat past goed bij dit werk. Ook een grapje heb ik vaak zo paraat – dat helpt als iemand met een drankje te veel op wat vervelend wordt. Humor werkt ontwapenend.'

Het werk als kelner en de boerderij kan hij goed combineren. 'De feesten en partijen worden op tijd besproken. Tegenwoordig zijn er steeds meer feesten 's middags, de grote bruiloftsfeesten van vroeger zijn er niet veel meer', zegt Potman. 'En ik heb de afspraak dat ik bij een eventuele storing met de robot direct weg kan.' Gelukkig is dat maar één keer voorgekomen, nota bene toen de eigenaar van De Haverkamp zijn eigen 25-jarig huwelijksfeest vierde. 'Maar gezien het verloop van de avond, was dat voor mezelf misschien wel goed', knipoogt Potman veelzeggend.